

Witte Wartena

...seen that, been there, read that...

in de Kunsttraject-etalages
in de Zeeheldenbuurt, Amsterdam

De uit Amsterdam afkomstige tekenaar Witte Wartena is overal en nergens thuis: in Tokyo, Edinburgh, Berlijn, Amsterdam, Rotterdam of New York. In een droge, aan strips ontleende stijl, tekent hij een eindeloze opsomming van gebeurtenissen en beelden uit het leven van Witte Wartena. Hijzelf lijkt er niet zo veel toe te doen; hij blijft meestal buiten beeld. Het is alsof we door de ogen van Witte meekijken. Zo zien we de kunstenaarsvrienden van Witte op de vele galerieopeningen die hij bezoekt, het bureaublad van zijn computer of de boeken die hij leest. Alles is getekend en ieder detail telt. Alles is interessant en alles is even belangrijk.

In de Kunsttraject-etalages is naast ander werk een serie van meer dan dertig tekeningen van galerieopeningen te zien.

Rondleiding

Er is een rondleiding door de kunstenaar op zondag 29 januari om 15.30 uur. Verzamelen bij de Kunsttafel op het Zoutkeetsplein. Ontvangst met warme chocolademelk!

Kunsttraject-etalages

Het werk is dag en nacht te zien: Dirk Hartoghstraat 41 en 45, Van Heemskerckstraat 42 en 46, en Roggeveenstraat 109 en 165.

www.wittewartena.nl



The blank sheet, 30 x 40 cm , 2016

Deze tentoonstelling wordt georganiseerd door Stichting Kunsttraject, met dank aan Stadsdeel West en Woningbouwvereniging Eigen Haard. Stichting Kunsttraject is een kunstenaars-initiatief in Stadsdeel West. www.kunsttrajectamsterdam.nl

KUNST  RAJECT

